

[CLICK HERE TO DOWNLOAD THE STORY IN PDF](#)

פרק 2 Chapter 2

In July 1980, on a very hot Saturday, I agreed to accompany my roommate to Bat Galim beach in Haifa.

We were both PhD students at the Technion. Michel was a researcher in a project to develop a generator using solar energy.

I was doing a PhD in mathematics in number theory.

My research topic was very complicated and to tell the truth, I was stuck with no significant breakthrough for several months.

I had known Michel when we lived in the Technion dormitories, and after two months we rented an apartment together.

We had both arrived in Israel at the same time, a year before. I, as a new immigrant, and Michel as part of a student exchange between the Technion and his university in Paris.

His story was interesting. At the end of the Second World War, in a transit camp in Germany, his Polish Jewish mother, a Holocaust survivor, fell in love with a French officer.

They married and moved to the south of France, where the officer's family owned considerable assets.

The couple had two children, a son and a daughter.

Both children grew up as Christians like their father's entire family.

Until the twelfth grade, Michel went to a private high school run by Jesuit priests. One day, someone jokingly told him that, according to Jewish tradition, he was Jewish.

This news did not change anything for him, but suddenly he became interested in the Jews and took advantage of the opportunity of the exchange of students to visit Israel.

He was slim, tall, very handsome, blond with blue eyes, full of self-confidence, interested in only two things:
women and playing tennis.

ביולי 1980, ביום שבת חם מאוד הסכמתי ללוות את השותף שלי לדירה לחוף 'בת גלים' בחיפה.

שינו היינו סטודנטים לדוקטורט בטכניון. מישל היה חוקר בפרויקט של פיתוח גנרטור בעזרת אנרגיה סולרית.

אני, עשיתי דוקטורט במתמטיקה בתחום תורת המספרים. נושא המחקר שלי היה מסובך מאוד ואם לומר את האמת, הייתי תקוע בו. לא הייתה לי שום פריצת דרך כבר כמה חודשים.

היכרתי את מישל כשגרנו במעונות בטכניון, כחודשיים אחר כך שכרנו דירה ביחד.

שינו היגענו לארץ באותה תקופה, לפני שנה. אני כעולה חדש, והוא במסגרת של חילופי סטודנטים בין הטכניון והאוניברסיטה שלו בפריז.

סיפורו היה מעניין. בסוף מלחמת העולם השנייה, במחנה מעבר בגרמניה, אמו, יהודיה פולניה, ניצולת שואה, התאהבה בקצין צרפתי.

הם התחתנו ועברו לגור בדרום צרפת, שם משפחת הקצין החזיקה ברכוש רב.

נולדו לזוג שני ילדים, בת ובן.

שני הילדים גדלו כנוצרים כמו כל בני משפחת אביהם.

עד כיתה י"ב, מישל נכח בבית ספר תיכון פרטי בהנהלת כמרים ישועים. יום אחד מישהו אמר לו בהלצה שלפי המסורת היהודית הוא יהודי.

הבשורה הזאת לא שינתה הרבה עבורו, מלבד זאת שהוא החל להתעניין ביהודים וניצל את ההזדמנות של חילופי סטודנטים באוניברסיטה שלו כדי לבוא לבקר בישראל.

הוא היה בחור רזה, גבוה, מאוד חתיך. בלונדיני עם עיניים כחולות, בעל ביטחון עצמי, ששני דברים בלבד עניינו אותו: נשים ולשחק טניס.

Of course, in a short time, he was successful in both of these endeavors:

Because he did not know Hebrew at all, everyone spoke English with him.

This was a big advantage for him in the eyes of the Israelis, in a country where everyone wants to learn this language.

Thanks to his high level of tennis, he became a celebrity in a week. All members of the Technion Tennis Club were lining up to play against him.

As for the girls, he wasted no time, during our first student party, he asked to a pretty girl to dance with him; the same night she slept in his bed.

After a month, Michel bought a small red Peugeot car.

With a car it was very convenient for shopping or visiting. I must admit that he lent it to me several times.

כמובן שבזמן קצר הוא הצליח להשיג את שת המטרות האלו.

מפני שהוא לא ידע עברית בכלל, כולם דיברו איתו באנגלית.

יתרון גדול בשבילו בעיניים ישראליות, מדינה בה כולם רוצים ללמוד שפה זו.

הודות לרמה הגבוהה שלו בטניס, הוא הפך לדמות מפורסמת בתוך שבוע. כל חברי מועדון הטניס בטכניון עמדו בתור כדי לשחק נגדו.

לגבי בנות, הוא לא בזבז זמן. במהלך מסיבת הסטודנטים הראשונה שלנו, הוא הציע לבחורה יפה לרקוד איתו, באותו הלילה היא כבר הייתה במיטה שלו.

לאחר חודש אחד, מישל קנה מכונית פיג'ו אדומה וקטנה.

השימוש בה היה מאוד נוח כדי לנסוע לקניות או לטייל.

אני חייב להתוודות ולהודות שהוא גם השאיל לי אותה מספר פעמים.

[CLICK HERE TO DOWNLOAD THE STORY IN PDF](#)