

[Cliquez ici pour obtenir le livre en format pdf](#)
[Click here to get the book in pdf format](#)

ישבתי על הספסל בתחנה והתחלתי לעלעל בספרי. לפתע הבחנתי בקול של אישה צעירה, קול מוסיקלי ששאל אותי בצרפתית.
– אתה צרפתי?

הרמתי את העיניים והיא הייתה שם! גופה כולו הסתיר את השמש. בחורה עם שיער בלונדיני, עם עור לבן ועם עיניים ירוקות גדולות - יפה מאוד. לבושה בחצאית צמודה ולבנה, מספיק קצרה כדי לחשוף רגליים רזות ושריריות, עם גופייה מספיק צמודה על מנת להראות את החזייה ושני שדיים עגולים ומרשימים. היא ענדה צמיד זהב על זרועה הימנית ועגילים תלויים. בידה נשאה שקית של שאנל.

כל המראה שלה הוכיח שהיא בחורה מתוחכמת, עשירה בהחלט ומאוד טיפוסית לצרפתייה. עניתי בחיוב. היא שאלה שוב:

– אתה בחופשה כאן?

– לא בדיוק, אני סטודנט. השבתי

– אז אתה בטח יודע איזה קו אוטובוס שנוסע למרכז הכרמל.

היא הייתה מלאת ביטחון עצמי, שואלת שאלות ישירות. השבתי שוב:

– קו 37, אני חושב.

– תודה, הנה הוא מגיע!

היא התלהבה כמו ילדה קטנה. האוטובוס עצר, היא עלתה ונתנה כרטיס לנהג. פתאום, בלי לחשוב יותר מדי, קפצתי גם אני לאוטובוס. (הייתי, כמובן, אמור לקחת אוטובוס אחר לטכניון)

הלכנו ביחד אל סוף האוטובוס וישבנו בשורה האחרונה. הבושם שלה הריח נהדר - יקר עם שילוב של ריח לימון ותבלינים. היא הסתקרנה ורצתה לדעת עוד לגבי:

– אתה גר בכרמל?

– לא, אבל יש לי כמה קניות לעשות שם. השבתי בלי היסוס. (נראה היה לי שכולם באוטובוס צעקו - שקרן!) הסמקתי מעט בגלל השקר. היא הוסיפה:

– אני צריכה לקנות בגד ים, אתה יכול ללוות אותי לחנות?

– כמובן שכן! עניתי בשמחה.

האוטובוס התחיל לנסוע אל הר הכרמל. באותו זמן היא התחילה לדבר ללא איפוק על עצמה, על המשפחה שלה. היא בת 23 וגרה בדירה בורסאי על יד הארמון. גם הוריה גרים בורסאי לא רחוק ממנה. אביה שירת בצבא הצרפתי כל חייו, הוא יצא לפנסיה לפני שנה בדרגת אלוף. אמה לא עובדת. יש לה אח אחד. היא הלכה לתיכון דתי-נוצרי פרטי בורסאי וחונכה על ידי כמרים ישועים. (לא יכולתי שלא לחשוב - בדיוק כמו מישל!) עכשיו היא לומדת משפטים בפריז. היא למדה בלט ופסנתר מגיל 7, וגם כיום היא ממשיכה לרקוד כמה שעות בשבוע. - אז הבנתי את הסוד של רגליה היפות. המוזיקאי הקלאסי האהוב עליה הוא מוצרט.

דודה הצייר מתגורר כבר שנתיים בווילה בכרמל. הוא הזמין אותה לבקרו. ההורים

התנגדו לכך מפני שהדוד הומו וחי עם אומן ישראלי. הם נפגשו בתערוכת ציורים

בלונדון והתאהבו, לכן דודה עבר לגור כאן בכרמל עם בן זוגו.

(סוג מסוים של ציונות).

[Cliquez ici pour obtenir le livre en format pdf](#)
[Click here to get the book in pdf format](#)